



Eddy Budé sterft Pools damtoernooi

door
Eric van Dusseldorp

HET DERDE Poolse meestertoernooi, dat van 3 tot 10 juni in de plaats Trzcianka werd verspeeld, is gewonnen door de Nederlander Eddy Budé. Tweede werd de Rus Andrej Kalashnikov en derde, u raadt het al, werd - evenals vorig jaar - uw redacteur.

De plaatsen vier tot en met veertien werden bezet door een achttal Polen, een Joegoslaaf en een tweetal bedroevend zwak spelende Russen.

Ziehier de eindstand van het volgens het Zwitsers systeem verspeelde toernooi.

1. E. Budé (Ned.).....	8-13
2. A. Kalashnikov (USSR).....	8-11 (53)
3. E. van Dusseldorp (Ned.).....	8-11 (50)
4. M. Kucinski (Polen).....	8-9 (53)
5. R. Sawczyk (Polen).....	8-9 (47)
6. S. Dziubek (Polen).....	8-8 (52)
7. P. Chmiel (Polen).....	8-8 (51)
8. W. Rejc (Jsl.).....	8-8 (47)
9. J. Graszkyk (Polen).....	8-7 (48)
10. S. Jakowczuk (USSR).....	8-7 (44)
11. M. Mackowiak (Polen).....	8-6 (43)

12. S. Wróbel (Polen).....	8-6 (43)
13. I. Guterman (USSR).....	8-6 (42)
14. J. Mamet (Polen).....	8-3

Hoofdarbiter van het toernooi was de Nederlander Henk Fokkink, die werd geassisteerd door de Pool Henryk Golas. Deze Fokkink verveelde zich aanvankelijk stierlijk, maar naarmate hij hoe langer hoe meer in de watten werd gelegd door de plaatselijke bureaucratie, begon hij zich steeds meer op zijn gemak te voelen. Op de slotdag zegde de inmiddels stralende Fokkink de toernooi-organisatie toe, volgend jaar opnieuw als arbiter op te willen treden.

Wat de toernooizege betreft kan niets anders gezegd worden dan dat Budé deze volledig heeft verdiend. Hij was de meest creatieve en tevens de meest doeltreffende speler.

De sympathieke Moscoviet Alexej Kalshnikov speelde vrij sterk, zij het tamelijk „schools”. Hij had bovendien een beetje geluk, dat vrijwel verloren staande posities tegen Budé en Van Dusseldorp nog remise bleken op te leveren (voor zover je van geluk kunt spreken).

Ikzelf liep al in de eerste ronde

averij op, door van de Joegoslaaf Vladimir Rejc te verliezen; ging er ten onrechte van uit, dat Rejc - in aanmerking genomen zijn nationaliteit - nauwelijks kon dammen. In de vijfde ronde versloeg ik verrassend, zij het door een mazzeltje de latere toernooiwinnaar Budé, maar de eindzege kwam niet binnen bereik.

Dan nu wat techniek.
Zie diagram I.

Zwart: J. Graszkyk (Polen)
Wit: A. Kalashnikov (USSR)

Zwart heeft een schijf minder en doordat hij verder ook wat onhandig speelde, verloor hij de partij.

Aanvankelijk dacht ik, dat in de diagramstand een snelle remise mogelijk was middels 4-9, 14x3, 22-28, 3x21, 16x27 en ondanks een voorsprong van twee (!) schijven is het niet duidelijk, hoe wit moet winnen. Kalashnikov gaf echter aan, dat dan verrassend 40-34! was gevolgd met op 27-31: 38-33!! en 45-40 met dubbele oppositie en op 28-32, 37x28, 27-31, 48-42, 31-37,